

BLESS THE LORD, MY SOUL - Taizé

Uit kerliedwiki.nl:

Bless the Lord, my soul <i>Prijs de Heer, mijn ziel</i>	
Vorm	Kernvers
Herkomst	
Titel	Bless the Lord
Taal	Engels
Periode	20e eeuw
Gemeenschap	Taizé
Psalm 103	
Schrijver	David (<i>volgens opschrift</i>)
Type	Lofpsalm
Latijnse titel	Benedic, anima mea
Vulgaat	Psalm 102
Tekst	
Vertaler	Gerrit Groeneveld (Fr)
Bijbelplaats	Psalm 103 :1-2
Muziek	
Componist	Jacques Berthier
Melodie	Bless the Lord, my soul
Solmisatie	3-1-2-6-6

Componist:	Jacques Berthier (Auxerre, Bourgondië, 27 juni 1923 – Parijs, 27 juni 1994) was een Franse componist van liturgische muziek. Hij is vooral bekend van het schrijven van heel muziek die gebruikt wordt in de Gemeenschap van Taizé.
TAIZE	<p>De geschiedenis van de gemeenschap begint in 1940 toen broeder Roger (Roger Schutz) in het plaatsje Taizé in de omgeving van Cluny aankwam. Hij kocht er een huis waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé terug. In de tussentijd hadden de eerste broeders zich bij hem aangesloten, waarmee hij de oecumenische gemeenschap stichtte.</p> <p>In de jaren na de oorlog bezochten de broeders geregeld gevangenen uit een nabijgelegen krijgsgevangenenkamp, die welkom waren in hun zondagse diensten. Ze namen ook weeskinderen op. Sinds 1949 wijden de broeders van Taizé zich aan een leven in celibaat, gemeenschapsleven en eenvoud.</p> <p>Op paaszondag 17 april 1949 legden de eerste zeven broeders daarover de Levensgeloften af. Anno 2007 waren er ruim 100 broeders in de communiteit.</p> <p>Theologen bezochten Taizé om kennis te maken met de oecumenische kloostergemeenschap. Vanaf eind jaren vijftig kwamen ook in toenemende mate jongeren op bezoek in Taizé.</p> <p>Op 16 augustus 2005 werd broeder Roger tijdens een dienst neergestoken door een verwarde Roemeense vrouw. Hij overleed aan zijn verwondingen. Broeder Alois, die door broeder Roger tot zijn opvolger was benoemd, heeft zijn plaats ingenomen. Op 14 mei 2006 ontving de gemeenschap in Middelburg een "Four Freedoms Award" vanwege het bevorderen van de vrijheid van godsdienst. De prijs werd door broeder Alois in ontvangst genomen.</p> <p>De gemeenschap zendt broeders uit naar achterstandsgebieden in Europa en een aantal ontwikkelingslanden daarbuiten, waaronder Bangladesh.</p>
	„Roger Schutz had een grote aantrekkingskracht omdat hij geen theoretische beschouwingen ten beste gaf over de oecumene, maar het gewoon deed. Tijdens de diensten in Taizé werd samen gezongen en gebeden, vanuit simpele bewondering en verwondering. Roger Schutz was nooit provocatief." Dat zegt professor kerkelijk recht

Rik Torfs (KULeuven).

Broeder Roger werd op 12 mei 1915 in het Zwitserse Neuchatel geboren. Zijn vader was dominee. Zijn oma wou graag het protestantisme verenigen met het katholicisme en



dat sprak Roger aan. In zijn gemeenschap ving hij tijdens de Duitse bezetting oorlogsvluchtelingen op. Hij verborg ook verschillende joden. Omdat de Gestapo in 1942 een inval deed op het moment dat hij in Zwitserland was, moest ook hij vluchten. Broeder Roger kreeg in 1988 de Unescoprijs voor vredesopvoeding.

„Een groot verlies“

„Ook de inzet voor de vrede en het pacifisme van Roger Schutz zijn wars van grote woorden. De gemeenschap van Taizé heeft ook geen interne machtsstructuren. Dat is trouwens typisch voor de protestanten, die intern verdeeld zijn. Maar helemaal anders dan bij de katholieke kerk“, zegt professor Torfs. Broeder Roger wordt opgevolgd door de 51-jarige broeder Alois, een Duitser.

Frère Roger was aanwezig op het tweede Vaticaanse Concilie op uitnodiging van paus Johannes XXIII en ontmoette ook paus Johannes Paulus II. Hij was ook prominent aanwezig op de begrafenisdienst van Johannes Paulus. Roger Schutz werd zeer gerespecteerd door de katholieke hiërarchie.

Ook door kardinaal Godfried Danneels. Hij bezocht Taizé regelmatig en deed er verscheidene priesterwijdingen. Danneels noemt de dood van broeder Roger „een groot verlies“.

Vertaling lied:

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.